

Dagmar Sophia Vilhelmine Christensen

født den 15. august 1894 i Hørsholm.

Her er hvad kirkebøger og folketællinger fortæller:

Farfar og farmor:

Christen Christensen insider i Øverød

Død 31. august 1888, begravet 6. september
1888 i Karlebo 66 år gammel

Dorthe Margrethe Hansdatter født ca 1824

Død 15. december 1866, begravet 21. december
I Karlebo 42 år gammel.

Morfar og mormor:

Peter Vilhelm Andreas Thomsen bor i Mikkelpborg

Født ca. 1827 død 17. januar 1898, begravet
23. januar på Hørsholm kirkegård

Ida Emma Robaline f. Christensen

Født ca 1825 død 25. juni 1891, begravet 28.
Juni Hørsholm kirkegård.

Far: Niels Peter Christensen født 16. Juni 1854 i Karlebo, Frederiksborg amt. Dør 10. december 1900 som fattiglem på Brønsholmsdal anstalt (se nedenfor). Begraves 16. december på Birkerød kirkegård.

Mor: Hanne Frederikke F. Thomsen 1. marts 1854 i Hørsholm Frederiksborg amt, konfirmeret 1868 i Hørsholm. Hun dør 24. april 1899 på Usserød sygehus. Begraves 30. april 1899 på Hørsholm kirkegård.

Hanne Frederikke og Niels Peter bliver gift i oktober 1880, og han er på det tidspunkt arbejdsmand på Rungstedlund.

De starter med at bo i Birkerød og flytter senere til Hørsholm.

De findes i folketællingen fra 1880 og 1890 bosiddende i Hørsholm.

Hanne Frederikke får:

Anna Johanne Thomsen født 22. december 1875 i Hørsholm og død 27. november 1881 i Hørsholm. Udlagt barnefader Christian Johansen fra Sverige. Det barn er plejebarn hos bedsteforældrene (Peter og Ida) ved folketællingen i 1880.

Hanne Frederikke og Niels Peter får 6 døtre ifølge kirkebøgerne:

1. Juliane Marie Christensen født 23. august 1880 i Karlebo døbt 26. september 1880 i Hørsholm, konfirmeret september 1894 i Hørsholm
2. Anna Dorthea Christensen født 20. oktober 1882 i Birkerød, konfirmeret 1896 i Hørsholm
3. Emma Frederikke Christensen født 3. december 1884 i Birkerød, konfirmeret 1899 i Hørsholm
4. Sophia Vilhelmine Christensen født 14. april 1887 i Hørsholm, død 24. januar 1892 i Hørsholm
5. Johanne Nielsine Christensen født 2. august 1889 i Hørsholm. Død 4. februar 1907 på Brønsholmsdal Anstalt i Karlebo sogn. Begravet 10. februar 1907 i Hørsholm kirke. Sidste faste opholdssted var i Birkerød sogn.

6. Dagmar Sophia Vilhelmine Christensen født 15. august 1894 i Hørsholm. Døbt 26. maj 1895.

I pleje hos Svante og Amalie Ågesen fra 1900.

I kirkebøgerne står Hanne Frederikke og Niels Peter som forældre til Dagmar. Dagmar er også ud over "Dagmar" opkaldt efter sin afdøde søster. Moderen er 40 år, da hun får Dagmar. Der er godt nok 5 år mellem Johanne og Dagmar. Det er dog ikke usædvanligt, med den alder moderen har, og desuden har de mistet en datter i 1892.

Faderen dør 10. december 1900 som fattiglem på Brønsholmsdal Anstalt. Det samme sted som datteren Johanne Nielsine Christensen dør i 1907.

Dagmar er 4 år og 8 måneder da moderen dør, og 5 år og 4 måneder da faderen dør. I løbet af 1900 bliver hun sat i pleje hos Svante og Amalie Ågesen.

De tre ældste søstre har jeg ikke kunnet finde i som gifte i Hørsholm, Birkerød eller Karlebo i perioden 1895 – 1927. De figurer heller ikke som døde i de 3 sogne frem til 1963. Folketællinger i 1901 afslører ingen af de tre søstre hverken i Hørsholm, Birkerød eller Karlebo. De er henholdsvis 20, 18 og 16 år, da de bliver forældreløse.

Mormor og morfar: Peter Wilhelm Andres Thomsen og Ida Emma Roberline Thomsen gift 4. juni 1853 i Hørsholm. De får 4 børn:

Hanne Frederikke Thomsen 1854

Juliane Sophie Thomsen ca 1856

Hans Peter Thomsen ca 1859

Christian Peter Thomsen ca 1863

Desuden tager de sig af Hannes datter Anna Johanne Thomsen (1875-1881). De findes i folketællinger fra Hørsholm sogn Frederiksborg amt 1860, 1870 og 1880.

Brønsholmdal:

1799 solgte en bonde i Brønsholm sin jord til en klædefabrikant, der kaldte området for Brønsholmsdal. Den første bebyggelse i Kokkedal bestod derfor i opførelsen af "De Brønsholmsdalske Fabriker". Bebyggelsen bestod af 13 forskellige bygninger, d.v.s. fabriksbygninger og boliger til 32 arbejderfamilier. Desuden direktørens bolig, det nuværende medborgerhus Egedal. 1865 etableredes Brønsholmsdal Fattigforsørgelses- og Arbejdsanstalt i de tomme fabriksbygninger. Det var de 4 kommuner i Hørsholm Distrikt, Hørsholm, Karlebo, Birkerød og Bloustrød, der stod bag købet af de tidligere fabriksbygninger til formålet. 1907 indrettede man alderdomshjem i den gule bygning, Karlebos senere rådhus. Forvandlingen fra fattiganstalt til alderdomshjem skete gradvist. Indtil 1934 var der både fattigforsørgelses- og alderdomshjem på Brønsholmsdal.

Oldeforældre: Peter Vilhelm Thomsens forældre hedder Thomas Hansen, indsidder og Maren Pedersdatter.

Familiefortællingen:

Ifølge oplysninger fra Annette Lundgreen (Dagmars barnebarn) skulle Hanne Frederikke have født en datter ca 1873 **XX**. Det er dog ikke muligt at finde dette barn i kirkebogen fra Hørsholm. Barnet figurer heller ikke hos bedsteforældrene ved folketælling i 1880.

Familiefortællingen siger, at **XX** blev gravid med **Wilhelm Dinesen**, og det skulle så være Dagmar, som blev overladt til forældrene. Det er dog lidt underligt, at kirkebøgerne klart skriver Hanne Frederikke og Niels Peter som forældre, og ingen antydning om, at Dagmar er født af en ugift pige. Der er ellers mange andre nyfødte børn, som står som barn af ugift kvinde. Det er jo også lidt underligt, hvis **XX** har eksisteret, at der slet ikke er nogle spor af hende i det sogn, hvor mor og bedsteforældrene bor, og hun så kan komme hjem og "dumpe" et barn, som bliver indskrevet i kirkebogen, som lovformeligt barn af Hanne Frederikke og Niels Peter.

Det kan næppe have været Niels Peter og Hannes 1. barn Juliane, der kan have været moderen. Hun er kun 14 år, da Dagmar fødes og bliver konfirmeret måneden efter, at Dagmar er født. Det kunne jo ellers være den ideelle måde at skjule Dagmars oprindelse ved at Hanne og Niels påtager sig datterens "uheld".

En anden mulig moder til Dagmar kan være Mathilde Christiansen født i 1874, og som ved folketællingen i 1890 er stuepige hos forvalteren på Rungstedlund.

Der skulle nemlig have eksisteret et brev sendt til Dagmars datter Lilly fra den rigtige mormor med efternavnet Christensen eller Christiansen. Dette brev er desværre gået tabt.

Wilhelm Dinesen født 19. december 1845, købte Rungstedlund i 1879, og i 1881 gifter han sig med Ingeborg Westenholz, de får 5 børn. Han tager sit eget liv 28. marts 1895. (Dagmar er da 7 måneder).

Da Hanne Frederikke Christensen dør i 1899, tager Ingeborg Westenholz, som kender familien på Lerbæk Gods, idet hun er søster til Karen Westenholz (22/9 1861 – 18/2 1949), som er gift (10/10 1889) med Georg Sass (1/10 1851 – 10/10 1943), der ejer Lerbæk Gods, nok initiativ til, at Dagmar kommer i pleje hos Skovfoged ved Lerbæk Gods Svante og Amalie. Svante, Amalie og familien Sass havde et livslangt venskab trods standsforskel.

Dagmar blev mange gange hentet op til Lerbæk af fru Sass, hvor fruene underviste hende i "gode maner". Dagmar blev også begunstiget med gaver og tøj af familien Sass.

Da Dagmar så møder Carl Hjort og bliver gravid i 1914, tilbyder fru Sass at adoptere barnet og betale Carl for at forsvinde. Det vil Dagmar og Carl ikke, men de indvilger i at give barnet mellemnavnet Westenholz, som fru Sass ønsker.

Karen og Georg Sass får ingen børn, så måske tager de sig af Dagmar, fordi de ikke selv har børn. Det er måske også derfor, hun ønsker navnet Westenholz videre ført via Dagmar og Carls barn Henry Westenholz Hjort, han dør dog ung uden børn.

Der er således to muligheder for Dagmars oprindelse:

1. den fortalte i familien (forældre: **XX** eller en anden moder og Wilhelm Dinesen)
2. det som fremgår af kirkebøgerne (forældre: Hanne Frederikke og Niels Peter)

den rigtige version får vi nok aldrig opklaret.

Kilder: kirkebøger og folketællinger fra Hørsholm, Birkerød og Karlebo. Anette Lundgreen (Dagmars barnebarn). Knud Ågesen. Sammenfattet af Ingrid Nielsen januar 2021.